

## Vraag het aan Morya



### Wijk niet van je standpunt

“De meest wezenlijke dingen gebeuren vooral vanuit je eigen openheid. Vanuit je eigen verlangen. Vanuit de strijd die je geleverd hebt tot nog toe.

Het is niet zo dat je bang moet zijn om te vechten, maar je moet het gevecht niet zoeken. Probeer in een verandering, in een vernieuwing van jezelf te staan, en daardoor te zien wat het betekent naast en met de anderen vooruit te gaan.

Het is niet zozeer dat je moet vechten daarvoor, maar als je vecht, moet je de juiste klemtoon leggen in het leven. Als je de juiste waarden hanteert, zal het gevecht een zacht gevecht zijn.

Begrijp dat goed - het wil niet zeggen dat je wijkt van je standpunt, maar wel dat je de dingen op een eenvoudige, rustige manier kan doen, midden in het gewoel. En daar zit die kracht.”

A handwritten signature in dark red ink that reads 'M. Morya'. The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid”  
(uit hoofdstuk 2: ‘De juiste contacten’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 56

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---